

even geduld

SCHAMPER

helaas

helaas

helaas

NORMAAL

had u nu een nummer van SCHAMPER, HET BLAD VAN PAPIER (het 212de reeds) in handen. De Raad van Beheer van de R.U.G. besliste evenwel onze subsidies te schorsen zolang we niet braver werden. Wat was er gebeurd? De paus was in het land. Een reden om er iets leuks rond te verzinnen dachten we zo. SCHAMPER vindt trouwens alles 'een reden om er iets leuks rond te verzinnen'. Het pausnummer schoot de rektor in het verkeerde keelgat. Gedaan met SCHAMPER, voorlopig toch ...

NU

wachten wij af tot de nieuwe Raad van Beheer (met een nieuwe rektor en nieuwe studentenvertegenwoordigers) ons opnieuw de toelating geeft opnieuw te verschijnen. Dat zou kunnen op 25 oktober en wij hopen met u. Afwachten dus. Vergeet in ieder geval de start niet en, wie weet, komt dje niet vóór 25 oktober.

Wie trouwens zin heeft om mee te werken aan SCHAMPER, HET enige echte BLAD VAN PAPIER, kan dat : op vrijdagmiddag, 13.00 u is er in DE BRUG (St. Pietersnieuwstraat 45) op de eerste verdieping (trappen rechts) redactievergadering. Op maandagavond, 20.30 u, zelfde plaats, derde verdieping, is er lay-out-vergadering. Iedereen mag erbij. Wie drempelvrees heeft, laat het ons weten : wij dragen er U wel over : dat is steeds de leuze geweest.

De Redactie