

SCHAMPER

STUDENTENBLAD IN NOOD

In de Siberische koude een artikel schrijven, en dan nog geïnproviseerd, valt niet mee. Vooraf dus een smeekbede tot medelijden bij het lezen ervan. Een belangrijk probleem van het postmoderne gedachtengoed is de intellectuele versnippering die van Verlichte Geesten die zich progressief durven te noemen. Dit gaat ook gepaard met een fundamenteel onvermogen om de grote massa te benaderen die op haar beurt kampt met het zoeken naar Nieuwe Zekerheden nu oude waardeoordelen en traditionele normgevingen gescleroseerd worden bevonden aangezien de secularisatie en de-ideologisering een ondergraving heeft bewerkstelligd van een knus veiligheidsgevoel dat vervangen is geworden door een gevoel van wantrouwen en onvrede in het algemeen, gekoppeld aan een soort queeste naar neofundamentalismen die de verloren gegane gevoelens van geborgenheid-inmentale-zin-van het woord moeten vervangen, wat in feite een illusoir hoop kan genoemd worden. Doendenken zegt U?

Cultuurpessimisme dat haar wortels kent in de verkleuring (cf. de artikels van Paul Goossens in De Morgen) zonder weerga waarbij Dhr. Appermont de meest vreemdsoortige interviews op VTM ten beste geeft??? Niets van , integendeel. Er is HOOP op de herleving van SCHAMPER, zoals de Phoenix na haar afsterven uit haar as zeevierend herrijst (hopelijk duurt het bij ons alleen niet zo lang) als er VRIJDAG massaal EVEN op straat gekomen wordt om te laten zien hoe nauw SCHAMPER bij jullie aan het hart ligt. Het GELD is er, men wil het ons alleen niet geven ; we hoeven het alleen maar massaal geheel hardnekkig op te eisen, zodat er een gevolg aan gegeven zal worden. **EXTRA EDITIE!** **WERKEN MET ZE ALLEMAAL!**